

Træk jagt på Horsens fjord, den sidste dag i oktober.

Ved et par lejligheder har jeg fortalt min fætter (som i øvrigt også er en ivrig landjæger) om trækjagten på fjorden, og hvor spændende jeg synes det er. Vi talte derfor om at vi skulle finde en dag hvor han kunne komme med.

Vi fik aftalt en dato hvor vi skulle afsted, vi fik desuden lov at låne foreningens træk pram, foruden min egen Jafi. Vi aftalte på forhånd lidt ambitiøst at vi ville forsøge, at tage morgen og aftentrækket denne lørdag.

Jeg begyndte selv på jagtformen i december 2014, hvor der var gået et par år siden jeg havde taget mit jagttegn og uden at jeg egentlig havde været på jagt. Måske havde jeg regnet med, at muligheden for at få et sted at gå på jagt kom dumpene ned fra himlen, det gjorde den sjovt nok ikke... Så jeg købte mig en pram med lidt tilhørende hvin og edderfugle lokkere og kom i gang med at være jæger.

Vejrudsigten denne lørdag var fin, 3-5 m/s i vestlig retning. Vi mødtes hos mig 04:15 og fik læsset nr. 2 pram på fætterens trailer og kom afsted uden alt for meget snak.

Jeg havde valgt et sted på sydsiden af fjorden, at sætte prammene i vandet. Efter lidt instrukser om sikkerhed, hvad der skulle ske og hvor jeg gerne ville hen, vi fik klædt i waders og fik slæbt prammene ned til stranden. Til min overraskelse var der noget lavvand og der var et par hundrede meter ud til vandet, men der skal mere til at slå et par sønderjyder ud, så vi måtte jo bare slæbe, det nåede, også at blive en smule lunt inden vi fik begge pramme ud til vandet.

Vi skulle ro ca. en time inden vi var hvor jeg ville være, men det gik til

gengæld fint og det lignede at fætteren hurtig blev dus med låne-prammen.

Nu skulle der lægges 5 rækker med lokkere, henholdsvis to rækker med hvinænder og tre med edderfugle også det gik fint, vi fik os placeret så vi begge kunne få lidt sving i geværet mod venstre og lokkerne, så nu var vi klar.



Vi kunne høre der var ænder i området og der gik ikke længe inden de første par edderfugle kom forbi, vi var inde i skydetiden, men stadig lidt tus mørkt og vi ramte begge forbi. Vi var for alt for ivrige og vi aftalte, at vi måtte få bedre styr på skudafstanden. Skudende havde fået nogle store flokke af diverse ænder i området til lette, der var hundredevis. Jeg har i min (korte) karriere aldrig set så mange.

De efterfølgende timer kom der mange ænder, og fætterten fik den første. Vi skiftes nogenlunde ligeligt til at få en edderfugl, indtil (nu kommer der noget som de fleste vil tolke som løgn...) at der kom tre edderfugle tæt venstre om min pram jeg skød 2 skud til dem og de faldt alle tre ned, der skulle dog lidt opfølgning til.



Generelt det med opfølgningen på vandet krævede lidt patroner, men der var ingen dykkere der slap fra os og det er jo det vigtigste.

Vi spiste madpakken på vandet og fik et par kopper kaffe inden vi roede tilbage til bilerne, da vi nærmede os bilerne kunne vi se til vores store ærgrelse, at der stadig var lavvandet. Det var noget hårdere anden gang, men humøret var højt, efter sådan en morgen og "sådan en morgen" har jeg aldrig oplevet, vi kunne ikke få armene ned, udover et godt udbytte, var fjorden bare smuk og vi have også haft besøg af en nysgerrig sæl.

Fætterten snakkede allerede om hvilken pram han dog skulle anskaffe sig.

Vi kom hjem og fik skyllet vores geværer for salt og givet dem et nyt lag olie. Vi syntes også begge at vi havde lidt få patroner, så vi måtte lige nå at køre ned i byen og hente et par kasser. Hjem igen også afsted til fjorden. (vi glemte faktisk at få noget at spise).



Vi roede næsten samme sted hen til aften, dog ikke med helt samme held, vi fik alligevel 3 edderfugle og en gråand. Vi var også ved at være noget brugte, vi var helt hjemme ca. kl 21, hvor vi fik lavet en lille parade i forhaven med 13 edderfugle, 1 Sortand og en gråand.

Sikke en dag....

Skrevet af

Jonas Petersen